

Συνάδελφοι.

Καιρό τώρα και με αφορμή διάφορα, που συμβαίνουν, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στον κλάδο (συρρίκνωση προσωπικού αλλά και οργανικών θέσεων, καταργήσεις υπηρεσιών εδώ κι ένα χρόνο χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και εργαλεία, στοχοποίηση του κλάδου τα τελευταία χρόνια, απαξίωση της δουλειάς μας και ταυτόχρονα αύξησή της κυρίως με μη φορολογικά αντικείμενα, δραματική μείωση του εισοδήματός μας, τοποθετήσεις Προϊσταμένων και Τμηματάρχων με Υπουργικές αποφάσεις, την προσπάθεια δημιουργίας σώματος ελεγκτών στα πλαίσια διάσπασής μας, εκχώρηση σε ιδιώτες των αντικειμένων της δουλειάς μας κλπ κλπ κλπ) νοιώθουμε, ότι είμαστε ένας κλάδος προς αφανισμό και την ανάγκη αντίδρασης σε όλα αυτά.

Εμείς, οι νησιώτες συνάδελφοι, μαζί με όλα αυτά τα κοινά για όλους μας προβλήματα, με την κατάργηση των 127 Δ.Ο.Υ, που ένα μεγάλο μέρος τους είναι νησιωτικές, αντιμετωπίζουμε το φάσμα της εσωτερικής μετανάστευσης και του αποχωρισμού από τις οικογένειές μας, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι άμεσα να μετακινηθούμε στις μητρικές Δ.Ο.Υ., πολύ μακριά από τα νησιά και τις οικογένειές μας. Και φυσικά, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, που μας ταλανίζει όλους, κάποιιοι δεν έχουμε καν τα οικονομικά μέσα για να συντηρήσουμε άλλο ένα σπίτι, κοντά στη νέα μας εργασία. Η θάλασσα δεν διανύεται, διαπλέετε! Πολλές φορές δε, δεν υπάρχει καν το μέσο για να τη διαπλεύσεις...

Οι κάτοικοι των νησιών, μπροστά στον κίνδυνο αφανισμού κάθε είδους κρατικής υπηρεσίας απ' τα νησιά μας, ενώνουν τη φωνή τους με τη δικιά μας αγωνία και με τις πρωτοβουλίες τους, μας δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, προβαίνοντας σε κάθε είδους διαμαρτυρία. Οι δημοτικές αρχές συμπορεύονται με τους δημότες τους και πρωτοστατούν σ' αυτές τις προσπάθειες. Συντονισμένα έχουν προβεί στην κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης των υπουργικών αποφάσεων, που καταδικάζουν εμάς σε διωγμό και τους νησιώτες σε αμέτρητα ταξίδια και ατέλειωτη ταλαιπωρία.

Κάποιοι εδώ και καιρό προσπάθησαν συνειδητά και με τεχνάσματα να υποβαθμίσουν το πρόβλημα και να το εμφανίσουν ως πρόβλημα των 127 Δ.Ο.Υ και των τοπικών κοινωνιών. Είναι όμως έτσι; Δεν είναι άραγε πρόβλημα όλου του κλάδου όταν κλείνει το μεγαλύτερο τμήμα των υπηρεσιών μας; Δεν είναι πρόβλημα όλου του κλάδου όταν χωρίς σχεδιασμό, το πόρισμα καταλήγει, ότι μετά την ολοκλήρωση του νέου TAXIS θα προχωρήσουν και σε περαιτέρω συρρίκνωση; Μήπως δεν είναι πρόβλημα όλων μας, η ομολογία ότι το αρχικό σχέδιο για το Αιγαίο προέβλεπε μία Δ.Ο.Υ απ' τη Λήμνο ως το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων; Μήπως θα υλοποιηθεί αύριο μαζί με άλλα πολλά;

Συνάδελφοι στις μέρες που ζούμε τα μεγαλύτερα όπλα μας είναι η ενότητα, η έλλειψη εφησυχασμού και η αλληλεγγύη για την επιτυχία των αγώνων σε όλη την επικράτεια. Εμείς με χαρά δεχτήκαμε την απόφαση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. για την απεργία του κλάδου στις 29 και 30 Νοέμβρη.

Πιστεύουμε ότι η καθολική συμμετοχή στην απεργία θα βοηθήσει τον κλάδο και όλους μας στα οξύτατα προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε. **Ας μη γελιόμαστε.. Στο νέο σχήμα, όπως μεθοδευμένα και αργά, αλλά σταθερά διαμορφώνεται, δεν χωράμε όλοι.** Ο κλάδος σταθερά συρρικνώνεται και είναι περισσότερο από προφανές, ότι επιδιώκεται η ιδιωτικοποίηση των αντικειμένων. Η συντονισμένη συκοφάντηση όλων μας, κατά τα τελευταία τρία περίπου χρόνια, από το σύνολο σχεδόν των Μ.Μ.Ε., δεν είναι τυχαία.

Πιστεύουμε, ότι **οι προσπάθειές μας πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα αγωνιστικότητας για όλους**, ακόμη και για εκείνο το κομμάτι της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας, που εξακολουθεί να πιστεύει σε παλιές μεθόδους (παραγοντισμός, συνδιαλλαγή, υποσχέσεις που τελικά δεν πραγματοποιούνται, κλπ). Μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας είναι η καθολική συμμετοχή στις απεργίες και ο αγώνας όλων μας.

Συνάδελφοι, τα σοβαρά προβλήματα (οικονομικά, κλπ) αγγίζουν όλους μας. Άλλους περισσότερο, άλλους ίσως λιγότερο. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε συλλογικά, δυναμικά, ενωτικά και οργανωμένα!

**Για το καλό του κλάδου πρέπει να αντιδράσουμε όλοι τώρα!**

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
Οι νησιώτες εφοριακοί.