

Οι συνδικαλιστικές παρεμβάσεις του κ. ΘΕΟΧΑΡΗ & ερωτηματικά για το ρόλο Συνδικαλιστικών Παρατάξεων

Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια του νέου Γενικού Γραμματέα δεν αμφισβητήθηκε ποτέ... το αντίθετο μάλιστα... Η επιστολή του άλλωστε προς τους συναδέλφους, πέραν των άλλων σκοπιμοτήτων, αποδεικνύει για άλλη μια φορά, ότι δεν έχει διάθεση να κρύψει το παραμικρό για το μέλλον του κλάδου και των εργαζομένων σε αυτόν και είναι σίγουρα αποκαλυπτική για μια σειρά θέματα, καθώς και την πρόθεσή του να παρεμβαίνει συνδικαλιστικά.

Πρώτο και ίσως σημαντικότερο στοιχείο, είναι το γεγονός ότι φανερώνει πλέον την έντονη αγωνία και τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η πολιτική ηγεσία, λόγω της **πολύ χαμηλής μέχρι σήμερα, συμμετοχής συναδέλφων στη διαδικασία επιλογής ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης**. Στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να αξιολογηθεί ανάλογα από την συνδικαλιστική μας ηγεσία και να αποτελέσει οδηγό για τις κινήσεις των επόμενων ημερών..

Επιχειρεί να παρέμβει μεταξύ των “κακών” συνδικαλιστών που “παραποιούν τα λεγόμενα και τις προθέσεις του” και στους απλούς υπαλλήλους, τους οποίους προσπαθεί να προστατεύσει. Μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει ακόμα και περιεχόμενο συνδικαλιστικών ανακοινώσεων, οι οποίες “τολμούν” να αμφισβητήσουν τις “αγνές” προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, δείχνοντας σαφή προτίμηση στις μέχρι πρότινος συνδικαλιστικές πρακτικές, όπου οι ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών οργάνων έβγαιναν ουσιαστικά για να προπαγανδίζουν τις επιλογές του υπουργείου, **στα πλαίσια μιας αρμονικής συνεργασίας**. Συνεργασία, την οποία **σπεύδουν κάποιοι να αποκαταστήσουν**, προκαλώντας περιέργες “συμπτώσεις” και “παραλήψεις”.

Η ειλικρίνεια όμως, από αναμφισβήτητο προσόν, πολλές φορές γίνεται αιτία να εκτεθείς. Και αυτό συμβαίνει με χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση του κ. Θεοχάρη, ο οποίος με την επιστολή του, **έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό ακριβώς που καταγγέλλει**. Ο κύριος Θεοχάρης (ή όποιος συνέταξε την επιστολή), με τον πλέον επίσημο και δημόσιο τρόπο, επιβεβαιώνει το περιεχόμενο όλων εκείνων των ανακοινώσεων, οι οποίες μιλούσαν για **την άρνησή της πολιτικής ηγεσίας**, να δεσμευτεί σε μια σειρά ζητήματα όπως: η διασφάλιση των **θέσεων εργασίας**, η υπογραφή **ατομικών συμβολαίων**, οι **αξιολογήσεις** (με ορίζοντα την απόλυση) η **διάσπαση του κλάδου** κλπ

Τι λέγανε λοιπόν οι ανακοινώσεις και τι μας λέει η επιστολή του υπουργείου ...

	ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Το υπουργείο δεν δεσμεύεται για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όσων εργάζονται σήμερα στο κλάδο και μας παραπέμπει στο staffing plan που ετοιμάζεται, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης	Επιβεβαιώνει απολύτως το παραπάνω, παραπέμπει στην ολοκλήρωση των σχεδίων στελέχωσης από τις επιτροπές του ΥΔΙΜΗΔ, μας προετοιμάζει (αν δεν μας... ειρωνεύεται) για το κακό σενάριο, ζητώντας τη βοήθειά μας(!!!) για να αντιμετωπιστούν “ανορθολογικές επιλογές” Από πουθενά δεν προκύπτει δέσμευση για το σύνολο των θέσεων εργασίας.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ	Το υπουργείο επιμένει στην υπογραφή των ατομικών συμβολαίων αποδοτικότητας, ως μέσο αξιολόγησης του υπαλλήλου.	Η επιστολή Θεοχάρη επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή την επιλογή, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι οι στόχοι θα είναι ατομικοί.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ	Αυτό που προωθείται είναι μια διαδικασία δήθεν "αξιολόγησης", της οποίας όμως βασικός στόχος θα είναι οι απολύσεις εργαζομένων .	Η επιστολή Θεοχάρη, μας λέει ότι δεν περισσεύει κανείς "αρκεί να θέλει να προσφέρει για το δημόσιο συμφέρον" (ποιος και με ποια κριτήρια θα αξιολογήσει ποιος προσφέρει και ποιος όχι;).
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	Η εκτίμησή μας είναι, ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη οδηγεί στη διάσπαση του κλάδου και την κατηγοριοποίηση των συναδέλφων.	Η επιστολή Θεοχάρη μας λέει ότι "Δεν υπάρχει σκέψη για μισθολογική διαφοροποίηση πριν οριστούν για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων διαδικασίες αξιολόγησης...."
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΣΩΝ "ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ" ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ...	Οι ανακοινώσεις λένε, ότι το μέλλον όσων "αποτύχουν", είναι απολύτως αβέβαιο	Η επιστολή Θεοχάρη επιβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις ανησυχίες μας. Συγκεκριμένα αναφέρει: "Οι ελεγκτές που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ελεγκτικού έργου (στόχους, συνεχείς μετακινήσεις κλπ) θα μπορούν να μετακινηθούν στις υπόλοιπες "καριέρες" των εφοριακών τις οποίες θα χτίσουμε σταδιακά (!!!!). ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ (!!!!) ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Όσον αφορά τους εκβιασμούς, περί πρόσληψης άλλων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, σε περίπτωση μη συμμετοχής, **μόνο ως ένδειξη πανικού το εκλαμβάνουμε απ' την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας**. Εκβιασμούς αντίστοιχους άλλωστε, ζήσαμε και κατά τη διάρκεια του πρώτου διαγωνισμού και οι οποίοι πέρασαν στο κενό.

Ταυτόχρονα όμως, προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά για τους λόγους για τους οποίους έσπευσε η **ΔΑΚΕ** να χαρακτηρίσει ως **"θετική εξέλιξη"** την επιστολή Θεοχάρη, υιοθετώντας στην ουσία τη θέση της **ΠΑΣΚΕ**, η οποία από την αρχή τα έβλεπε όλα "θετικά" και ζητούσε διάλογο για βελτιώσεις σε επιμέρους όρους της προκήρυξης. Αναμένουμε την τεκμηρίωση της παραπάνω θέσης τους, ελπίζοντας αυτοί να βλέπουν στην επιστολή Θεοχάρη, κάτι που εμείς αδυνατούμε να αντιληφθούμε.... **Διαφορετικά υπηρετούν το σχέδιο "εξαναγκασμού" των συναδέλφων να συμμετάσχουν σε μια επικίνδυνη διαδικασία.**

Πως είναι δυνατόν να θεωρείται ως **"θετική εξέλιξη"** μια επιστολή, η οποία **δεν απευθύνεται καν στην ομοσπονδία**, ενώ πουθενά δεν αναφέρεται σε διαδικασία διαλόγου, παρά μόνο σε "ειλικρινή ενημέρωση", για όσα το υπουργείο αποφασίζει; Αλήθεια, σε τι επενδύει η πλειοψηφία της ΠΟΕ ΔΟΥ, για την εβδομάδα της παράτασης; Γιατί προσπαθεί να ακυρώσει την επιλογή αντίστασης των συναδέλφων, οι οποίοι **ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΕΧΟΥΝ** απ' τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

Οι αυταπάτες, οι ατομικές λύσεις και κυρίως η διάθεση να αποδεχτούμε παθητικά ο,τι βάρβαρο σχεδιάζουν, **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ!** Ο δρόμος του αγώνα που ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, τα αποτελέσματα που είχαμε και κυρίως η **ΕΝΟΤΗΤΑ** και η **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**, είναι η καλύτερη εγγύηση. Συνεχίζουμε τον αγώνα αυτό, με ξεκάθαρη θέση και καλούμε κάθε εφοριακό να μην συμβάλει με την **ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ** στην διάσπαση, τις απολύσεις, την αναξιοκρατία, το ρουσφέτι.

**Στους ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ και τις ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΑΜΕ με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

29.3.13